

Ορθόδοξος Συναξαριστής :: <https://www.saint.gr>



Οσία Θεοκλητώ η θαυματουργή



Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο μας στην διεύθυνση: <http://www.saint.gr/2203/saint.aspx>
για περισσότερες πληροφορίες για τον βίο (ονόματα, βίντεο, ακολουθίες, φωτογραφίες
κτλ) καθώς και για τυχών ενημερώσεις - διορθώσεις.

Τελευταία ενημέρωση βιογραφίας: N/A
Δημιουργία εγγράφου: 03/10/2023 19:40:30

Σύνοψη

Τύπος εορτής: Εορτάζει στις 3 Αυγούστου εκάστου έτους.

Ημ/νια Βίου: N/A

Βιογραφία

Θεοκλητώ τήν κλήσιν ἔργω δεικνύει,
Κλητή Θεῶ φανεῖσα σαρκὸς ἐκδύσει.

Ἡ Οσία Θεοκλητώ ἐζήσε κατά τον 9ο αἰώνα μ.Χ. στα χρόνια του βασιλιά Θεοφίλου του εικονομάχου και καταγόταν «ἐκ τοῦ θέματος τῶν Ὀπτιμάτων» (Οψικίου). Οἱ γονεῖς της ονομάζονταν Κωνσταντῖνος και Αναστασία, και ἦταν αρκετά πλούσιοι και προ πάντων ευσεβεῖς χριστιανοί. Ἀνάλογη ανατροφή ἔδωσαν και στην κόρη τους Θεοκλητώ, που ἦταν πιστή, ευσεβής, σεμνή και μελετούσε ακατάπαυστα τον θεῖο λόγο.

Ὅταν ἡ Οσία παντρεύτηκε (τον Ζαχαρία, ἄνδρα ευσεβή και ελεήμονα), υπήρξε πρότυπο χριστιανῆς συζύγου. Το σπίτι της ἦταν συνεχῶς ανοικτό για τους δυστυχεῖς, για τις χήρες, τα ορφανά και τους φτωχοὺς οικογενειάρχες. Συχνά πήγαινε ἡ ἴδια στα φτωχόσπιτα και μοίραζε ἀπλόχερα ελεημοσύνη και περιποίηση στους αρρώστους.

Ὁ θάνατος τη βρήκε να εκτελεῖ τέτοια θεάρεστα ἔργα. Το δε λείψανο της, αξιώθηκε να γίνει ὄργανο πολλῶν ιαμάτων και θαυμάτων. Ἐνα ἀπό τα πολλά θαύματα εἶναι και το εξής: Οἱ συγγενεῖς της Οσίας εἶχαν συνήθεια και κάθε χρόνο να σηκώνουν το ιερό της λείψανο, το οποίο εἶναι σώο και ολόκληρο, και να ἀλλάζουν τα ρούχα της με ἄλλα καινούργια. Ισιώνουν ἐπίσης και τα μαλλιά του κεφαλιού της που εἶναι ἄσπρα. Στην συνέχεια, κόβουν και τα νύχια των χειρῶν και των ποδῶν της, ἀφού αὐτά ἔχουν μεγαλώσει, σαν να ἦταν ζωντανή. Τέλος, ψέλνουν το τρισάγιον, και ἀποθέτουν πάλι το σώμα της στην θήκη.

Σημείωση: Στον κώδικα 73 της Μονῆς Παναγίας της Χάλκης, καλεῖται Θεόκλητη και ἡ μνήμη της ἀναφέρεται την 21η Αυγούστου.

Αγιογραφίες / Φωτογραφίες



