

Ορθόδοξος Συναξαριστής :: <https://www.saint.gr>



Αγίες Αναστασία και Βασιλίσα



Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο μας στην διεύθυνση: <http://www.saint.gr/1317/saint.aspx> για περισσότερες πληροφορίες για τον βίο (ονόματα, βίντεο, ακολουθίες, φωτογραφίες κτλ) καθώς και για τυχών ενημερώσεις - διορθώσεις.

Τελευταία ενημέρωση βιογραφίας: N/A
Δημιουργία εγγράφου: 09/12/2021 06:11:31

Σύνοψη

Τύπος εορτής: Εορτάζει στις 15 Απριλίου εκάστου έτους.

Ιερά Λείψανα: Τα Ιερά Λείψανα της Αγίας Αναστασίας βρίσκονται στη ρωμαιοκαθολική Βασιλική της Αγίας Μαρίας της Ειρήνης Ρώμης.

Τα Ιερά Λείψανα της Αγίας Βασιλίσσης βρίσκονται στη ρωμαιοκαθολική Βασιλική της Αγίας Μαρίας της Ειρήνης Ρώμης.

Ημ/νια Βίου: N/A

Βιογραφία

Ἄμνοῦ Θεοῦ σφάπτουσιν ἀμνάδας δύο,
Ἀναστασίαν καὶ Βασίλισσαν ἅμα.

Οἱ Ἀγίες Ἀναστασία καὶ Βασίλισσα ἦταν πλούσιες με καταγωγή ἀπὸ τὴ Ρώμη (ἐπὶ Νέρωνος 54 - 68 μ.Χ.). Ἀποτελοῦσαν δε ἐξαίρεση διότι ἀπέφυγαν τὴ διαφθορὰ καὶ τὴν αλλοτρίωση που κατέκλυζε τὰ ἀνώτερα κοινωνικά στρώματα τῆς Ρώμης καὶ ζούσαν ἐν ἀγνείᾳ καὶ παρθενίᾳ. Σὲ νεαρή ηλικία δέχθηκαν τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ καὶ με τὴ διανομή των ὑπαρχόντων τους ἔγιναν τὸ στήριγμα των χριστιανῶν τῆς Ρώμης. Μετὰ τον μαρτυρικό θάνατο των πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, οἱ δύο Ἀγίες ἔθαψαν τὰ σεπτὰ λείψανά των. Λίγο ἀργότερα συνελήφθησαν κατηγορούμενες ὅτι ἀνήκουν σε ομάδα δολιοφθορέων χριστιανῶν. Ὁμολόγησαν με παρρησία ὅτι εἶναι χριστιανές καὶ ἀφού υπέστησαν διάφορα βασανιστήρια στο τέλος ἀποκεφαλίσθηκαν κερδίζοντας τὸ λαμπρὸ του μαρτυρίου στέφανο.

Αγιογραφίες / Φωτογραφίες



